

## Vraag het aan Morya



### Stap uit de sleur

“(…) Een evolutie staat nu eenmaal nooit stil. Het is een proces dat nooit afgesloten is. We kunnen in elke richting bewegen, in elke richting ontdekkingen doen en vooruitgaan.

Er komt nooit een einde aan het ontdekken, maar het mag nooit een last worden. De tocht moet vreugdevol zijn. Leer met vreugde te evolueren en leer ook de vreugde een plaats te geven in je hart. Dit is wat Ik altijd zal beklemtonen: dat het werkelijk nodig is dat mensen uit de sleur stappen zodat ze vreugde kunnen beleven en in staat zijn om steeds verder te gaan in het ontdekken van de levens.

Want als je eenmaal je eigen leven hebt ontdekt, zal je merken dat daar inderdaad oneindigheid in aanwezig is en dat je altijd verder kan gaan. Daardoor ben je ook in staat om andere mensen op een steeds diepere manier te ontdekken. Uiteindelijk kom je dan in de vreugde van het leven van de ander. Dan heb je een grens overschreden.”

A handwritten signature in a cursive script, appearing to read 'M. Morya'. The ink is dark blue or black.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”  
(uit hoofdstuk 11: ‘Samen mediteren’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 388

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---